

'Feugelleed'

Bij de woning van Dirk & Dirk (Dirk Koning en Dirk Rozeboom) in De Koog klonk op de vroege morgen een onbekend flapperend en krijsend geluid vanaf het achterplaatsje. Polshoogte nemend via de achterdeur zagen ze een grote zware vogel (een aalscholver) die hopeloze pogingen ondernam om 'op de vleugels' te komen. Achter de schutting zagen ze het dier een verloren strijd leveren. 'Die moet naar de opvang van Ecomare' was de gedachte van de mannen. Met vereende krachten werd de achtervolging bij de voormalige pottenbakkerij ingezet. Na het nodige spektakel had men het spartelende, gevederde slachtoffer knel bij de schutting. Maar ja: wie pakt hem nu op en hoe verder? Nadat de aalscholver in de houtgreep was genomen, volgde een wel heel onverwachte ontknoping. Het dier braakte van de stress van het oppakken, een enorme hoeveelheid goudvissen uit, die hij blijkbaar net uit de vijver in de tuin had opgevist. De aalscholver was gewoon topzwaar van zijn zwelgpartij. Hij had zich zo vol gevreten dat hij niet meer opstijgen kon. Nadat de feestmaaltijd was uitgebraakt, sloeg de aalscholver spontaan de vleugels uit om het luchtruim te kiezen, wat nu wel lukte. Dirk en Dirk hadden het nakijken. Ook waar het de goudvissen betrof. Feugelleed, op ons zo beroemde vogeleiland Texel, zit soms in een wel heel onverwacht hoekje.

*Bert Koning
Oudeschild*