

Filosofie

Afgelopen seumer liep ik met prachtig weer m'n wekelijkse rondje door de Dennen. Teugen een grote stapel boomstammen zat ik lekker een appeltje te eten. Even later kwamen er twee mannen aan de are kant van de stapel zitten, die mij niet gesien hadden, geloof ik. Afijn, ik kon ze wél verstaan.

'Moet je horen, Willem,' sei die ien. 'Weet jij nou eigenlijk wat filosofie is?'

'Jawel,' zei Willem. 'Nou moet je ers goed luusteren. Filosofie is as ik zit te denken dat jij dood bent. Dan wor je begraven en je leit in de grond en dan wor je voer voor 't gras. Dat begint dan tierig te groeien en dan komt er een koe en die freet dat gras op. Na een posie laat die koe zo'n grote pankoek folle en dan kom ik erlangs en dan seg ik: Allemachtig mens, wat is die Karel veranderd. Kiek, dat is nu filosofie.'

Het was een posie stil, Karel docht zeker heel diep na. Toen seit ie: 'Zo, zo. Kiek, kiek. Is dat alles? Filosofie is dus als ik denk dat jij dood bent en dat je dan voer bent voor 't gras en dat groeit dan heel goed. Dan komt er een koe en die freet ervan en dan laat hij na een tiedje zo'n grote pankoek op het gras folle en dan kom ik er langs en dan denk ik: Asjemenou, moet je die Willem sien! Die is ook gien sikkepitje veranderd!'

C. Zevenhoven-Kuip

Den Burg