

Catechisatie

In 1983 hadden we 1 keer in de week catechisatie bij dominee Donker in Oosterend. De ontvoering van Heineken was in november groot nieuws.

Ik weet nog dat we allemaal rond de tafel zaten en dat we bij het begin van de catechisatie nieuws en dagelijkse dingen bespraken. Het was best wel gezellig (hoewel we niet blij waren dat we wekelijks naar catechisatie moesten). Ik weet niet meer wie het was maar iemand kwam met een mopje: "Ze hebben Heineken gevonden.....in de Amstel".

Dominee Donker werd vreselijk kwaad en zei dat we er absoluut niet mee mochten spotten. De stoom kwam bijna uit z'n oren. Hij stuurde ons allemaal naar huis.

Een beetje vreemd giechelend stonden we even later buiten. Het was die week een korte catechisatie (en dat vonden wij niet erg).

*Cobie Bruinsma-Daelder
Oudeschild*