

Jeugdherinneringen aan de bibliotheek

Boeken in kantoortje van de hoofdmeester en flesjes lauwe schoolmelk...

Erg diep hoef ik niet te graven in mijn geheugen voor een jeugdherinnering aan de bibliotheek. Op de Lubertischool in De Koog werden wij in de jaren70 wekelijks getrakteerd op boeken van de bieb. Ze werden keurig netjes in het kantoortje van de hoofdmeester op alfabetische volgorde neergezet.

Na schooltijd gingen we dan boeken ruilen. Twee aan twee mochten we het kantoortje binnen.

je wilde heel graag één van de eersten zijn, anders was juist dat leuke of spannende boek net voor je neus weggekaapt.

De juf of meester zat achter het bureau en aan hem of haar gaf je de gelezen boeken af. Regelmatig gebeurde het dat ik een week te laat was met inleveren van de oude boeken. Ik was dan al nerveus om het kantoortje binnen te gaan. Want dan volgde er een berisping en je moest een dubbeltje betalen per boek. Dat was niet fijn want als je pech had ging dat van je zakgeld af.

Gelukkig zei mijn moeder meestal hier pak aan, maar denk erom, volgende keer op tijd inleveren die boeken...

Dit heeft op mij indruk gemaakt, het was aan de ene kant leuk om een ander boek te halen, maar aan de andere kant gaf het mij ook een niet te beschrijven onaangenaam gevoel. Datzelfde gevoel kreeg ik bij de verplichte flesjes schoolmelk. Heerlijk zag het eruit. die koude melk in de flesjes die in kratjes buiten bij school stonden.

Meester zette ze al een uur voordat we drinkpauze hadden in de klas, zodat de melk lekker lauw kon worden. Elke dag weer zag ik de flesjes staan achter in de klas, de rillingen liepen over mijn lijf. En opdrieken, daar kwam je niet onderuit...

Heel blij was ik dan ook dat mijn kinderen op school geen schoolmelk meer hoefden te drinken.

En wat het lenen van boeken betreft ... Ik bracht voor hen de boeken terug naar de bieb want ook zij waren regelmatig te laat!

Yolanda Legierse-Daalder

Den Burg

20-03-2011