

Niels en de Stienepikkers

In 1975 werd in ons dorp Den Hoorn de carnavalsvereniging “de Stienepikkers” opgericht en niet lang hierna werd onze zoon Niels geboren. Hij werd het eerste carnavalskind en we waren blij verrast toen de feestvierders op kraambezoek kwamen. Ze namen een oorkonde mee en een ketting met een “stien”. Buiten stond een draaimolen muziek te maken.

Het spreekt vanzelf dat het een jolige groep bezoekers was die zich het bier goed liet smaken.

Een maand na de geboorte werd duidelijk dat Niels geboren was met een hartafwijking. In april is hij in een ziekenhuis in Leiden geopereerd en tot ons groot verdriet is hij, na een geslaagde operatie, toch overleden.

De mannen van de carnavalsvereniging reageerden op een bijzondere manier. Als alles gewoon gegaan was hadden ze Niels elf jaar lang ieder jaar, tijdens de carnavalsviering, een bezoek gebracht.

Nu legden ze elf jaar lang op 29 januari, zijn geboortedag, een bloemstuk op zijn grafje.

De carnavalsvereniging is al weer jaren geleden opgeheven maar de stoere Stienepikkers

van toen hebben ons, door de manier waarop ze onze Niels zijn trouw gebleven, diep ontroerd.

Maatje Kikkert-Kuiper