

Klodder mayonaise

Met twee vrienden, waaronder Rob, ging ik ook een naar Oudeschild om een raspatatje te scoren bij Veronica. We gingen naar binnen en Rob liep voorop, net toen hij binnenkwam stootte hij per ongeluk tegen iemand aan. En zei heel droog: HO!!! Deze man had echter een mooie, nieuwe suede jas aan en draaide zich net om, met drie rijk gevulde bakjes patat met veel mayonaise.

Doordat Rob tegen hem aanliep, viel één bakje om, over zijn mooie nieuwe jas, die nu volledig besmeurd was met een dikke klodder mayonaise. We konden gewoon ons lachen niet meer inhouden en lieten Rob verdwaasd achter en renden naar buiten van het lachen.

Ooit waren we met een hele groep op het strand. We zagen op een gegeven moment de lucht echt heel donker worden en gingen zo snel mogelijk richting het paviljoen. Er was in korte tijd een hevige onweersbui losgebarsten. Vele toeristen hadden het echter wat te laat opgemerkt en kwamen druipend binnen. Binnen de kortste keren was het paviljoen stampvol.

We moesten op de tanden bijten om niet in lachen uit te barsten, toen er een man naast ons kwam staan met witte sokken, hoog opgehesen, en sandalen aan. Een superstrakke, hoog opgetrokken zwembroek, met daarin een overhemdje gepropt. Uiteindelijk konden we het niet meer inhouden en proestten we het uit van het lachen. Wel lullig voor die man, maar hij zag er ook zo lullig uit.

Marlon Paul Bruin

Den Burg